

Arnhem, 6 april 2025

Lieve Dick en Marjolein,

Sinds kort heb ik een app op mijn telefoon, die me elke dag een Bijbeltekst stuurt en tijdens het lintjesdebat ontving ik Prediker 5:7, in de Nieuwe Bijbelvertaling:

‘Wanneer je ziet dat in het land het recht en de rechtvaardigheid worden geschonden, wees dan niet verbaasd. Want een hoge ambtenaar wordt door een hogere beschermd, en zij beiden weer door ambtenaren die nog hoger zijn.’

Niets nieuws onder de zon dus. Wat trouwens ook een les van Prediker is, net als ‘alles heeft zijn tijd’ en ‘alles is vermoeiend’.

Maar dat ligt misschien meer aan het uurtje dat uit mijn slaap verdween. Ja, over een half jaar krijg ik hem terug, maar een uurtje dat uit de nacht is gestolen wordt nooit volledig goedgeemaakt door het uurtje dat je terugkrijgt.

Ergens in mijn lijf verdwijnt er tijd.

Deze week stond er een grijzende man in de spiegel. Ik vroeg mijn vrouw of zij hem ook zag, waarop ik, natuurlijk, een ontkennend antwoord hoopte. Die ontkenning mocht best een leugen zijn; haar eerlijkheid streelt zelden mijn ijdelheid.

De hoop was vergeefs. Mijn vergrijzing was haar ook al opgevallen.

Daarna vroeg ze, iets te terloops, of ik nog ging sporten, het zou toch jammer zijn als ik deze zomer, suggereerde ze, niet meer in de shirts en shorts van vorig jaar zou passen.

Wijze woorden, moest ik knarsetandend toegeven, en het was Prediker die zei: ‘je kunt beter luisteren naar de berisping der wijzen dan de lofzang der dwazen.’

Net zoals een motie van wantrouwen ook meer zegt dan een steunbetuiging op twitter.

Maar is alles niet lucht en leegte, vroeg ik mijn vrouw, terwijl ik mijn buik verwoed probeerde in te houden. Dat zal wel zijn, antwoordde ze, maar dat betekent niet dat je die leegte moet vullen met stroopwafels en chocopinda's.

Misschien niet. Al vraag ik me af hoe sterk Prediker zelf was geweest als er in de tijd van Salomon paaseitjes met karamel-zeezout te koop waren geweest.

Paasijdelheid der Paasijdelheden.

‘Alles heeft zijn uur’, zegt Prediker, zo is er een tijd om elkaar het hand boven het hoofd te houden en is er een tijd voor een motie van wantrouwen.

Wijsheid is om daartussen het onderscheid te maken. Al zegt Prediker ook: ‘wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet.’

Misschien dat we daarom zo krampachtig proberen om dwaas en onwetend te blijven.